

# Seskarö-Bladet

NR 4 2020 DECEMBER PRIS: 20 KR

ÅRGÅNG 102

Ansvarig utgivare: *Erika Medström*, Seskarö Hembygdsförening, Fridhemsvägen 16, 953 94 Seskarö, Tel 0730359033  
Redaktion: *Ingegärd Wennberg* redaktör, *Peter Apelqvist*. Tryck GJ Offset, Kalix



## Juletid på Seskarö

Julen med alla dess förberedelser som julmarknad, skyltsöndag, lucia och fester är en höjdpunkt som förgyller denna mörka tid på året. I år blir det lite annorlunda för oss alla, vi får göra alla våra förberedelser i hemmets lugna vrå istället. Hembygdsföreningens årliga julmarknad ställs in och även skolans fina Luciafirande på Folkets Hus. Likaså kommer den hundraåriga traditionen med Julgransplundring att ställas in. Vi får hoppas att allt ser annorlunda ut till näst höst så att vi åter kan träffas vid dessa fina traditioner.

Vi i Hembygdsföreningen vill önska alla en riktigt fin och skön jul.

Var rädd om er och om varandra.

## Sporthallen - värdefull för seniorer

Sporthallen på Seskarö har använts flitigt av oss seniorer som är medlemmar i SIF. Där finns det utmärkta möjligheter att träna både kondition och styrka. Det känns också bra att kunna öka rörligheten för att förebygga stelhet som smyger på en med åren. Att promenera, cykla och ro i egen takt är mycket bra.

Tillgängligheten har varit bra för oss i små grupper. Med egen nyckel kommer vi in på de tider som passar för oss. Det är toppen!

Efter höstens samtal och promenader ute i det fria under ledning av vår inspirerande couch Maud Videhult är det skönt att ta an träningen inomhus. Maud är en ivrig förespråkare för hälsa och motion. Det är alltid lika givande att samtala och träna med henne. Hon visar gärna hur deltagarna kan använda olika redskap i sporthallen. Det tackar vi för.

Efter att nya restriktioner kommit kan vi inte för närvarande vara i sporthallen

*Studeorganisatör PRO*



## Musik med andakt

En onsdag kväll i mitten av oktober bjöds vi på en musikandakt i Seskarö kyrka. Temat för kvällen var "Gräns". Biskop emeritus Hans Stiglund berättade lättamt om olika gränser och hur vi definierar gräns. Han varvade med att tala om gräns och gränser med psalmer som hade med som hade antydning till gräns och gränser. Det var inte kända psalmer. Ann-Sofie Ailovuo spelade piano till psalmerna. Hon sjöng och Stefan Wennberg kompede henne på gitarr. Det var många som kom till kyrkan för att ta del av musikandakten och avslutningsvis så sa Stiglund att de hade planerat för en musikandakt i början av december. Det är sådana här kvällsstunder vi behöver under den pågående pandemin



## Tummen upp för digitala bokcirklar

Det digitala sättet att träffas fungerar väldigt bra eftersom deltagarna i cirkeln kommer från olika delar av kommunen. Att hitta en intressant bok blev ett startskott för bokcirkeln. Boken innehåller lokalhistoriska berättelser från Seskarö. Det är lätt att hitta intressanta diskussionsämnen från samhälleliga och ideologiska frågor till värderingar och förhållanden i familjer. Livet på Ön och relationen mellan mor och son beskrivs på ett realistiskt sätt. Det är värt att läsa "Liksveperskans son" av Sekel Nordenstrand. Boken avslutas med en vacker dikt "Vilande händer" som sonen har skrivit till sin mor Lydia.

*Studieorganisatöre*

## Teaterföreläsning om livet på Seskarö

Pro har under hösten kört en digital bokcirkel om boken *Liksveperskans son* skriven av Seskarö födda Sekel Nordenstrand. I boken skildrar Sekel bla. sitt liv här på Seskarö i början på 1900-talet. Boken ligger till grund för en teaterföreläsning som Tomas Bresky skrivit manus till. Tornedalsteatern ska sätta upp föreläsningen till våren. Givetvis med premiär på Seskarö. Det ser vi mycket fram emot. Mer om detta kommer i nästa nummer av Seskaröbladet. Boken finns att köpa på Ö-Pärulan om ni är lässugna.

*Erika*

## Skonerten Elvines förlisning

utanför Sandskär oktober 1886

Början på oktober 1886 blåste det hård sydvästlig vind i flera dagar. Fiskaren och bonden Petter Abraham Koski från Aavanperä var på Sandskär för att hämta hem sina kalvar från sommarbetet på ön. Han var hälftenägare av skattefisket Sandskär, men både lax och strömmingsfisket var avslutat för året. Stugan hans låg vid hamnen Ruutti. Den hårda vinden hade uppskjutit hans hemresa med kalvarna. Natten och morgonen den 3 oktober nådde vindstyrkorna tidvis storm. Plötsligt möttes han av några karlar vid stugområdet. Männens kläder var våta, de var frusna och utmattade. En av männen presenterade sig som Ingelsson, kapten på skonerten Elvine från Hälsingborg. Skonarten som var på väg från Köpenhamn till Salmis för att ta last av sågade trävaror. Kaptenen berättade att Elvine under natten strandat på revet Islandet strax söder om Sandskär. I höjd med Malören begärde kaptenen kvällen före lotshjälp, men stormen var så våldsam att ingen vågade sig ut för att hjälpa. Vid gryningen hade besättningen i sin livbåt lämnat skonaren för att ta sig iland mot de stugor man såg fanns längre österut på Sandskär för att där söka hjälp. På väg i livbåten mot land, vattenfylldes den när de kom in i bränningarna mot land och kantrade. Samtliga besättningsmän hamnade i vattnet. Alla utom en lyckades ta sig iland välbehållna. Jungmannen Olof Viktor Andersson 19 år hemmahörande på södra Gärdlösa på Öland hade legat sjuk några dagar tidigare i troligen lunginflammation klarade inte av simturen i land. Han drogs iland livlös av de övriga besättningsmännen. Den döde hämtades sedan från stranden med en bår som Koski tillverkat och bars upp till kapellet på ön. Kaptenen som bestämde över sin besättning även efter döden, beslöt att jungmannen ”vådligen omkomme” skall jordas på Sandskär bakom kapellet. Sommaren 1887 kom hans föräldrar från Öland och reste en gravsten på platsen. Koski hade endast planerat och provianterat för att hans resa till Sandskär skulle ta några dagar. Pga stormen var han kvar längre och nu fanns ytterligare sex personer till som skulle dela på de knappa matförrådet. Ovissheten om hur länge stormen skulle rasa fick männen att besluta sig för att försöka ta sig fram till den grundstötta skonaren och försöka få tag på maten som fanns där. Koskis 20 fots roddbåt som kunde ros med två par åror och användes vid fisket med fasta redskap (katiskor) samt vid smånätsfiske vår och höst lastades med extra årpar och öskar innan avfärden i den hårda vinden. Med stor möda och många timmars hårt slit lyckades man till slut komma nära

skonarten. Ingen vacker syn mötte sjömännen. Stormasten var av, rigg, råg och segel låg intrasslat vid sidan av skeppet som låg fastkilat på revet. Männen lyckades att ta sig upp i skeppet och hämta proviant och tillhörigheter. Redan dagen därpå mojnade vinden och Koski ansåg att han och de skeppsbrutna kunde ta sig seglandes in till fastlandet. Vad hände då med det strandsatta skonarten? Innan alla formaliteter var avklarade så var vintern och isläggnen här. Skonarten blev kvar på sitt grund, och kunde inte bärgas. Försäkringsbolaget Kullen bjöd ut skeppet på anbud i det skick den befann sig. Högsta anbud gavs av Oskar Juhojuntti och Henrik Välimaa från Säivis, bägge skeppare som fraktade gods efter kusten. Till våren kunde de nya skepparna konstatera att skutan klarat vinterisarna ganska bra och satte i gång med att få loss den från revet. Under arbetet kom plötsligt elden lös på förskeppet och alla släckningsförsök var förgäves. hela fartyget brann ner till vattenlinjen.

Wrakdelar som klarade elden flöt iland och pga av högvatten och landhöjning har länge hittas rester av Elvine inne bland buskar och snår. Denna berättelse är berättad av Petter Abraham Koskis sonson Hilding Forsström som hört sin far och farbröder berätta historien många gånger. Bror Kulju Nikkala har skrivit ner Hildings berättelse. / Tack Tord och Laila för tipset och materialet.

/ Erika



*God Jul!*

## Mera svamp

Under hösten har vi kunnat laga många utsökta svamprätter eftersom tillgången på svamp har varit så god i år. Under vår utflykt till svampskogen diskuterade svampkonsulent Katarina Persson och Elisabeth Harr vilka svampar som kan plockas och konserveras för kommande behov. Redan nu ser vi framemot nästa svampsäsong. PRO planerar för en ny svampkurs nästa höst  
*Studieorganisatören*



## Folkets Hus

För 61 år sedan kunde man i Haparandabladet läsa om återinvigningen av Folkets Hus på Seskarö efter en större renovering. Värmesystemet byttes ut och golv och väggar fixades till. Efter det har nog fler renoveringar gjorts efter behov. Idag står Folkets Hus och väntar på att få en ny välbehövlig upprustning. Även denna gång är det värmesystemet som behöver ses över, men framförallt behöver hela ytterfasaden och taket få sig en riktig renovering. Hembygdsföreningen sparar och gnetar för att försöka få ihop finanser till denna upprustning. Vårens och sommarens avbräck med att arrangera olika evenemang för att få in pengar har bromsat upp. Men planeringarna är i full gång och förhoppningarna att komma igång är stora och nödvändiga om vi i framtiden ska ha ett fungerande Folkets Hus. 1959 års renoveringskostnad lär inte räcka fast en nolla

HB 1959-12-19

# Seskarö Folkets hus restaurerat för 32.000

Idag, lördag, förrättas återinvigningen av Seskarö Folkets hus, som genomgått en grundlig restaurering. Statens Skogsindustrier har satsat ganska precis 32.000 kr. till upprustningen av lokalen, som nu framstår i ett mycket tilltalande och ändamålsenligt skick.

Bl.a. har nu scenen byggts om och vidare har nytt golv lagts i lokalen. Nya bänkar har anskaffats och hela samlingslokalen har nymålats i ljusa och trevliga färger. Dessutom har oljeeldning installerats och överhuvudtaget har man fått en bra samlingslokal, hög i takt och med ljus och rymd

över sig. En del justeringar återstår bl.a. bakom scenen, men de detaljerna hoppas man kunna klara av inom den närmaste framtiden. Det är nästan till hundra procent de välvilligt lämnade bidragen från ASSI som möjliggjort den välbehövliga restaureringen.

extra sätts in. Så vi får väl hoppas på att vi får in lite bidrag och sponsring till denna renovering också.

*Seskarö Hembygdsförening*

## En annorlunda musikkväll

Johan Piribauer och Niklas Anttila gästade Seskarö för att genomföra sin föreställning "Berättande sånger från storstad till glesbygd". Musiken är "singersonger-writer, visa och folkmusik med berättande inslag. Bägge är beresta i musikvärlden och har uppträtt på flera kontinenter. Johan trivs dock bäst att uppträda i glesbygd på bygdegårdar. Bägge musikerna var glada för att ha fått komma till Seskarö. Vi var inte så många i publiken men det gjorde inget enligt Johan och Niklas. De bjöd på en lite vemodig men lättsam föreställning där de bjöd på sig själva. Vi hade fått snö och kvällen var råkall och efter föreställningen var klar så fick de bägge ett par värmande sockar



## Seskarö IF informerar

Seskarö IF får liksom andra idrottsföreningar, större som mindre, ta hänsyn till rådande hälsoförhållanden. Orienteringssäsongen är framgångsrikt genomförd med en avslutande Nattsnurr i Jan Lindelöfs regi. Den tävlingen fick genomföras med ett snötäcke på närmare två decimeter. En avslutning för ungdomarna planeras när läget det medger.

Som framgår av Veronika Nymos rapport nedan ser fotbollsverksamheten ut att ha fått en bra start. SIF är mycket angelägen om att följa de anvisningar och riktlinjer som ges. Det innebär att verksamheten den närmaste tiden kommer att ligga på en låg nivå. Sedan årsmötet har styrelsen bara kunnat mötas för ett så att säga fysiskt möte.

Efter tretton år som sekreterare vald Fia Alamäki att lämna styrelsen vid årsmötet. Den planerade avtackningen har av kända skäl uteblivit.

SIF har dock uppmärksammat Fia på ett något annat sätt och tror sig veta, att Fia också i fortsättningen aktivt tar del i verksamheten. Veronika Nymo meddelar följande om fotbollen:

Seskarö IF har under våren startat upp fotbollsverksamhet för barn födda mellan 2007 och 2012. Runt 20 aktiva barn är fördelade i en äldre och en yngre grupp med träningar två gånger i veckan. De äldre spelarna har också spelat ett antal träningsmatcher mot Karungi och HFF och är anmälda till en serie i futsal.

Det är dock i skrivande stund osäkert om det blir något seriespel med anledning av corona-läget. Även inomhusträningarna har tagit en tids uppehåll av samma anledning. Fotbollsintresset bland barnen på ön är stort och förhoppningen är att träningarna snart ska kunna ta vid igen och att båda lagen längre fram ska få spela fler

*Sammanställt av Karl-Erik Nyström*

## NATURPASSVINNARE 2020

Alla 40 kontroller

1. Presentkort 400:- Lars-Peter Isaksson
2. Presentkort 300:- Eugen Brudal
3. Presentkort 200: Patrik o. Isak Lindström
4. Naturpasset 2021 (värde 100:-) Anders Sanaksenaho

Minst 10 kontroller

1. Presentkort 300:- Britt Lahti
  2. Presentkort 200:- Kicki Larsson
  3. Naturpasset 2021 (värde 100:-) Anna Persson
  4. Naturpasset 2021 (värde 100:-) Terhi Berglund
- Presentkorterna gäller på kiosken och hos Handlar'n  
Naturpasskorterna 2021 avhämtas hos SIF i slutet av maj



## Ö-Pärlan



Ö-

**Pärlan erbjuder**

### Korttidsuthyrning på Seskarö

Intresset för att besöka Seskarö och bo i egen lägenheten har varit stort förra sommaren. Vi har möblerade upp två lägenheter som vi hyr ut. Lägenheterna hyrs för självhushåll. Ni tar med egna sängkläder. Kuddar och täcken finns.

Är du intresserad att komma till Seskarö och uppleva ön under olika tider på året ring så berättar vi mer? Hör av dig till Sten-Inge telefon 070-595 73 70 eller via e-post [sten-inge.videhult@telia.com](mailto:sten-inge.videhult@telia.com)



## Erik Ulrik Eriksson Aava (ibland Mäki)

På Seskarö i Mäki hemmanet föddes 1875 Erik Ulrik. Föräldrarna var Anna Brita Johansdotter Mustaparta från Nikkala och Erik Wilhelm Nilsson Mäki (Backa-Erkki eller Mäen-Erkki).

Erik Ulrik kom att gå den så kallade läsvägen och utexaminerades 1895 från seminariet i Haparanda som småskollärare. År 1900 blev han folkskollärare efter fyra års utbildning i Härnösand och samma år erhöll han också intyg som utbildad organist. Därefter vidtog en lång lärargärning, först i Karungi där han också var organist och sedan i Haparanda. Därtill var han engagerad på olika sätt i samhället, politiskt, inom nykterhets- och fredsrörelsen och inte minst inom den laestadianska väckelsen. Erik Ulrik avled 1954 och efterlämnade ett viktigt, till stor del självbiografiskt verk, Backa-Erkki och hans husfolk. Ett par diktsamlingar och några psalmer/psalmsöversättningar lämnade han också efter sig. Boken om Backa-Erkki kom ut 1942 och den lästes flitigt på Seskarö, då den till stor del behandlade ön och öns historia före sågverksepoken. Den andas helt igenom en varm hembygds känsla och sentida läsare på Seskarö kommer att finna mycket intressant.

### ROMANEN BACKA-ERKKI OCH HANS HUSFOLK

Erik Ulrik Eriksson Aava, ibland också Mäki i kyrkböckerna, färdigställde sina minnen om sitt liv och sin släkt i en roman, Backa-Erkki och hans husfolk. Titeln går tillbaka till Erik Ulriks far, Erik Wilhelm, som hade ärvt Mäkihemmanet, Suuvis, efter sin fader, alltså Erik Ulriks farfar.

Anledningen till att denne Nils Nilsson Mäki kom till romanens Storön, Seskarö, från Sävis som i romanen bär namnet Åsberg var den största civila olycka som drabbat Tornedal. 1818 kapsejsade nämligen en kyrkbåt från Sävis, stadd på resa till församlingskyrkan på Björkö och 18 personer drunknade. Än fler skulle ha omkommit om inte kyrkbåten från Seskarö hade kommit till undsättning och räddat flera personer. Backa-Erki:s far miste sin hustru vid olyckan, och genom sitt andra gifte, med en dotter i Mäkigården, kom han till Seskarö.

Huvudpersonen Tomas, författarens alter ego, växer upp och får följa livet i en liten bondby, Seskarö, för så där 120 år sedan. Fisket är den dominerande näringen och familjen behåller sitt fiske även sedan man av olika skäl lämnar ön för att slå sig ned i romanens Vik, Aavanperä som det förr hette. Ett av skälen till flytten var bland annat de besvärliga kommunikationerna särskilt när menföre rådde.

Fisket och då laxfisket var det bärande i gårdens ekonomi. I romanen talas om olika fiskeplatser vid Pölkky, Asso, Kenkälahti, Pihlajakari och författaren får sig berättat hur hans farfar en gång brukade segla in i en hamn som nu var uppgrundad. Och den gamla fiskekojan hade man ersatt med en nyare vid en ny hamn. Hur fisket gick till och de nya fångstredskapen som tagits i bruk beskrivs. Ett problem som fanns redan då var gråsäl. I romanen berättas om hur ett av sälen kvarlämnat laxhuvud togs tillvara, tillagades och en smaklig måltid blev slutresultatet.

Jordbruket var förstås jämte fisket det centrala, och i romanen berättas om höbärgningen på så sankta marker att myrskidor behövdes. Men öborna hade ägor utspridda på andra ställen, bland annat i Torneälven strax norr om

gränsstäderna.

Myter och sägner, sådana som många äldre öbor känner till, återberättas. Bland annat hur en jätte kastade Tämmlahtistenen mot ön, och hur en grupp ryska soldater lurades in i döden av en listig orsbo. Tomas, huvudpersonen som utbildar sig till lärare, har funderingar kring öns namn, tidiga befolkning, människornas språk och också religion.

Sorg\*och glädje blandas och läsarna får följa vardagslivet i en tornedalsk by, där den moderna tiden delvis är på god väg att ta över i fråga om kommunikationer och även tänkesätt. Det är något romanens huvudperson Tomas är medveten om, där han ser tillbaka på den strävsamma befolkningens liv och ger den en historisk och mer allmängiltig bild. Erik Ulrik Aavas Backa-Erkki och hans husfolk är väl värd att läsas.

### Karl-Erik Nyström

\* Denna händelse, en tragedi som drabbade två gårdar på ön återkommer E U Eriksson Aava flera gånger till i sin roman. Det var en farbror till honom som förolyckats, och det var fadern Backa-Erkki som fann de två omkomna ute på isen. Så här återges händelsen i en samtida tidning, Norrbottensposten 21 april 1860.

Tvenne bondgossar från Seskar-ön i Neder-Torneå skärgård, wid namn Peter Abram Nilsson Mäki och Peter Abram Fredriksson (!) Suti (!), den förre 16 och den sednare 24 år, hwilka på skidor företagit en färd till Säjwits för att hemta några hundvalpar, hafwa wid hemgåendet den 24 sistledne Mars under start(!) yrwäder omkommit på den öppna hafsfjärden, warest de förmodligen förlorat spåret och sedermera uttröttade och uthungrade neddignat i snön och förfrusit. Hwad som huvsakligast torde hafwa bidragit till deras sorgliga slut, war den olyckliga omständigheten, att snön war så kram, att de inte kunnat begagna sina skidor, utan slutligen försökt fortskaffa sig till fots i den djupa snön på fjärden, hwarest jemväl watten från hafwet uppstigit.



## Min Önskan

Jag önskar mig två spelfigurer Så att jag kan leka Jag önskar att corona går bort Så inte någon behöver bli sjuka Jag önskar att tivoli och lekland öppnar Så jag kan springa och hoppa där Jag önskar att klimatet blir bättre Så inte våra djur och natur blir sjuka Jag önskar att jag fyller 9 år För 9 år är bättre än 8.

*Teo åk 2*

Jag en 11 årig pojke Jag har 6 syskon yngsta är 8 och äldsta är 14 vi bor i Seskarö. Seskarö är en fin och lugn by. Jag längtar tills att jag bli 18 år att jag kan köra bil, min drömbil är Tesla för dem är fina och snabba. Jag önskar mig 2 siames-Katter, två bondkatter och en Leonberg. Jag vill bli så rik att jag kan köpa en jätte lyxhus vid vattnet i Paris. Jag önskar att jag får ett skepp som är ganska stort,då skulle jag köra med den runt jorden på alla världens hav. Jag önskar också en Xbox Series x för den har bra grafik och bra konsoler. Jag önskar att man planterar mer träd i regnskogen. Jag vill träffa människor från Ryssland och Australien för jag vill veta hur det lever där.

*Pietu åk 5*

## PRO Friluftsdag

Den 21 oktober anordnade vi en friluftsdag med uteaktiviteter och en föreläsning. Tyvärr var vädrets makter inte riktigt med oss, det blev dock en kort tipspromenad med kluriga frågor som Ulf och Karin Nordström satt ihop. Efter promenaden fick vi svaren på frågorna och det bjöds på varmkorv med bröd. Vinster till deltagarna lottades ut. Sedan fick vi lyssna till en föreläsning av Sebastian Westin-Viippola. Sebastian tävlar för Seskarö IF i parabol. Han har haft stora framgångar internationellt, VM-brons 2019 och guld och silver vid världscuptävlingar i USA i februari 2020 som exempel.

Sebastian berättade om sin livsresa och visade bilder. Det var fängslande och tänkvärt att få lyssna till honom, vi bjöds på mycket livsvisdom. Hans positiva livssyn och insikten "att leva i nuet" är lite av det jag tog med mig från hans föreläsning. Vilken resa han gjort. Eftermiddagen avslutades med trevlig samvaro till kaffe och dopp. .

*Solveig Mäki*

## PRO informerar

PRO s nya medlemssystem, Harald, har tagits i bruk under året. Där finns information om föreningar och deras aktiviteter. Varje medlem har också sin egen inloggning. Du kan logga in med bank-id. Hoppas att du testat Harald. PRO Seskarös hemsida är på gång.

Om du är intresserad av att bli medlem i PRO Seskarö kontakta vår medlemsansvarig Stefan Wennberg 070-6556433 eller [stefan.vennberg@telia.com](mailto:stefan.vennberg@telia.com)

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen PRO Seskarö

Livet med Corona 2020 har blivit ett trist år för många. Corona har gjort så att de är många som behöver stanna hemma, får inte fara till träningar, får inte träffa gamla människor och massor av andra grejer. Det har även gjort så att barn inte går till skolan. Och barn får inte fara till klassresa. Så vi hoppas att 2021 blir ett bättre år. Många människor är oroliga över Corona. Men Corona påverkar kanske mest dem äldre. Fast Stefan Löven har sagt vilka regler vi ska följa för att inte få Corona så nu ska vi läsa upp några av dem.

1. Tvätta händerna noga.
  2. Håll avstånd.
  3. Träffa inte folk över 70 år.
  4. Undvik att gå på inne gympa eller träningar.
  5. Undvik att vara 50 personer i ett och samma ställe
- Det var några saker han har sagt. Och det är många som har Corona mask och det är ju bra men det som är dåligt är att man inte kan andas så bra med den.

Och jag *Karin Hentilä* önskar verkligen att Corona försvinner!!!



## Seskarö Bensin och Service

Arbetet med att utveckla Seskarö på olika sätt fortsätter och planeras vidare.

Bla. har under hösten har ett stort arbete lagts ner vid Leppäniemikajen, ett arbete som fortsätter till våren. Har ni förslag, tankar och funderingar på hur vi kan utveckla och förbättra vår fina ö, så vill vi gärna att ni hör av er till någon i styrelsen.

Medlemsavgiften på 200 kr kan betalas in på BG 498-7616. Glöm inte att ange namn när ni betalar.

Har ni funderingar hör av er till [sten-inge.videhult@telia.com](mailto:sten-inge.videhult@telia.com)

Styrelsen vill önska er alla  
**EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!**

Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening  
Fridhemsvägen 16  
953 94 SESKARÖ

**OBS NY internet-adress: [www.seskaro.net](http://www.seskaro.net)**



**Kolla oss på nätet!  
[www.seskaro.net](http://www.seskaro.net)**

Ni kan också sända material, tex insändare till

[Ingegard.w@telia.com](mailto:Ingegard.w@telia.com) eller till  
[peter@apelqvist.com](mailto:peter@apelqvist.com)

**OBS! Alla föreningar på ön annonserar gratis!**



### Efterlysning av recept

Är det någon som har recept på kakor, bröd, maträtt eller något som lagas till jul och som är speciellt för Seskarö. Hör av er och dela med er av ert recept. Skicka till mig på e-post [ingegard.w@telia.com](mailto:ingegard.w@telia.com). Har du inte möjlighet att skicka via e-post, skriv ner det och lämna i vår brevlåda på Folkets Hus

### Efterlysning berättelse eller foto

Är det någon av våra läsare som har någon berättelse eller foto, nytt eller gammal, från Seskarö, som ni vill dela med er. Den kan vara ny, historisk eller tänkvärd. Skriv ner den. Har du inte möjlighet att skriva ner den själv eller har någon som kan hjälpa dig med det, hör av dig till mig så skriver jag ner den. Mitt telefonnummer är 070 5706342 eller e-post [ingegard.w@telia.com](mailto:ingegard.w@telia.com)

### PRO Informerar.....

- Ö – Pärlan fortsätter med matleveranser till pensionärerna Pris: 75 kr Ring och boka hos Erika Medström tel. 070-5891242
- Nu när medlemsmöten är inställda kan du boka trippelskrap lotter av Anders Lundbäck tel. 070-6301043 och få de hemlevererat.
- Till hösten planeras en svampkurs. Start och avgift meddelas senare via anslag och mail.
- Har du funderingar eller behöver hjälp med någonting, Ring  
Ulf Nordström tel. 070-6054838 eller Kurt Forss tel. 070 -6307081

*Styrelsen PRO Seskarö*

### Onsdagsträffar på Träffpunkten

Onsdagar klockan 13 samlas ett antal personer för att inspirera varandra. Olika hantverkstekniker tas upp och diskuteras. Deltagarnas berättelser, om det som har gjorts här på Ön ger en ytterligare dimension för de gemensamma träffarna. Ett exempel är nålbindning som är en mycket gammal teknik för att tillverka slitstarka vantar. Det berättades att Anna Lindström, på Seskarö, var mycket duktig på nålbindning. Hon tillverkade många par vantar och sockar av tretrådigt Morjärvsgarn. De var mycket populära på 50- och 60-talet. Det sägs att hon hade många beställningar. Det vore intressant att veta om någon har kvar nålbundna sockar eller vantar som Anna har tillverkat. Ett bekvämt sätt att synas i trafiken i höstmörkret är att använda reflexgarn för vissa detaljer i kläderna. Det blir både praktiskt och snyggt.

Maud Styrefors har gjort många kransar av olika material med åren. Nu inspirerar hon oss för att sticka en ljuskrans av pappersgarn. Stickorna ska ha nummer 15. Så spännande att få testa något nytt!

Gruppen har ibland sittgympan för att förebygga besvär i lederna.

Du är välkommen att delta i våra aktiviteter då corona pandemin har lugnat ner sig.

*Studieorganisatör PRO*

### Styrelsen Seskarö Hembygdsförening

Erika Medstöm Ordf  
Maud Videhult V Ordf  
Kerstin Johannessen Sekr  
Saara Innala Kassör  
Ingegärd Wennberg Ledamot/redaktör  
Virpi Hermansson Ledamot  
Marjatta Morin Ledamot  
Elisabeth Lerdin Ledamot  
Terhi Berglund Suppleant  
Ellinor Mjörnerud Suppleant